

engelenproject

Met een klein gebaar kunt u, kan jij iemand verrassen!

In de donkere dagen voor Kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben aan troost, licht of een hart onder de riem.

Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die dat willen geven aan een ander.

Het engelenproject verbindt mensen met elkaar. Je hoeft elkaar niet te kennen en dat mag ook zo blijven. Mensen die er onverwacht voor je zijn.

Wordt ook een engel voor een ander en breng juist in deze koude en roerige tijd een sprankje hemel op de aarde.

Als engel ga je in de vier weken voor Kerst langs de deur om, zonder opgemerkt te worden, een kleinigheidje in de brievenbus te stoppen.

Enveloppen met inhoud en een adres krijgt u /krijg jij van ons.

Wees een lichtje voor een ander.

Wilt u /wil jij meedoen met dit mooie project ? Vul dan onderstaand strookje in en doe dit in het busje bij de uitgang. Of mail naar ada.zwagemaker@gmail.com

Bij voorbaat hartelijk dank.

ja, ik doe mee!

Naam -----

Adres -----

Tel nr of e-mailadres -----

Ik weet iemand die ook een lichtje kan gebruiken :

Naam -----

Adres -----